

# THILALA

januari



THILALA Jaargang 51

MAANDELIJKS – JANUARI 2025  
VERSCHIJNT NIET IN AUGUSTUS



# INHOUDSTAFEL

Voorwoord . . . . .	4
Agenda . . . . .	4
Herdenking Bubo . . . . .	5
Belofteweekend . . . . .	6
• Koala	
• Orso	
• Ghara	
• Stekelstaarteekhoorn	
• Liro	
• Slechtvalk	
• Kolibrie	
Avondvergaderingen . . . . .	15
Vuurfeest . . . . .	15
Maandschorsen . . . . .	19
Verjaardagen . . . . .	33

## VOORWOORD

Wanneer de Thilaan zijn belofte heeft gedaan  
Komt het nieuwe jaar er alweer aan

Terwijl de leiding een maand studeert  
En de de Thilaan zich elke zaterdagavond amuseert

Is het nieuwe jaar 2026 hopelijk goed ingezet  
Waarin de gezondheid niemands geluk belet

Veel warmte toegewenst aan elke Thilaan  
De VT's zorgen alvast dat je op het vuurfeest niet in de kou zal staan

De allerbeste wensen vanuit de leiding van TC  
De leukste scoutsmomenten voor jullie, daar dromen wij van mee!

Voorwoord door Orso

## AGENDA

24	januari: . . . . .	Vuurfeest VT'08
22	februari: . . . . .	Spaghettisausverkoop
13	maart: . . . . .	Bingo & Bitterballen
28 - 29	maart: . . . . .	Etentje
3/6 - 13	augustus: . . . . .	Kamp

## Thila Coloma

Adres: Geerdegemstraat 80/82  
2800 Mechelen

Website: [www.thilacoloma.be](http://www.thilacoloma.be)

Contact: [groepsleiding@thilacoloma.be](mailto:groepsleiding@thilacoloma.be)

Redactie: TeamC (Coelho, Antilope, Kuda, Cardellino & Secretarisvogel)  
[team.comunicatie@thilacoloma.be](mailto:team.comunicatie@thilacoloma.be)



# HERDENKING BUBO

29 december 2018.

We staan hier samen, in de stilte van de avond. We nemen even de tijd om stil te staan, om te herinneren, om ruimte te maken voor iemand die bij deze plek hoort. Deze plek is meer dan een plaats van spel en plezier. Ze draagt ook wat niet zichtbaar is.

Ongeloof, ongeloof en verdriet waren de gevoelens toen de leiding het nieuws van Bubo 7 jaar geleden aan ons bracht. Een ongelooflijk triestig moment dat ik nooit zal vergeten. Het moment dat je wist dat je één van uw beste maten nooit meer terug zou zien, er nooit meer mee zou praten of mee lachen. Joran of Bubo? Je had twee namen maar voor ons stond jij bekend als een goede vriend, iemand die altijd klaarstond voor anderen. Jij was nooit verlegen om te zeggen wat je dacht.

“I’m a person who wants to do a lot of things trapped in a body of a person who wants to sleep a lot.” De laatste woorden die we ooit vernamen van Bubo. Zorgeloze Bubo. Zelfs de last van je aandoening hield je niet tegen om er altijd te staan voor wie je nodig had.

Bubo, we missen je droge opmerkingen die ons steeds aan het lachen brachten. Je verschijning bleef zelden onopgemerkt. Bij jou konden we steeds terecht voor een gezellige (en vooral lange) hudosessie. Als er een spel ging beginnen, “moest dat maar wachten”.

Ik wil dit moment gebruiken om aan Bubo te denken, maar ook aan wat anders kon zijn. Bubo had het moeilijk en dat kon je niet zien. Hij hield verborgen hoe hij zich voelde en pakte alles op zich. In dit moment moeten we begrijpen dat iemand verdriet kan dragen, zonder dat het zichtbaar is voor ons. Laat dit moment een zachte en warme herinnering zijn, dat we elkaar mogen zien en samen plezier kunnen maken.

Bubo, ik sta hier vanavond om samen met heel TC jou nog eens te herdenken, maar ook om je nog eens gedag te zeggen. Wij zijn je ontzettend dankbaar om jou gekend te mogen hebben, elk scoutsweekend, elke scouts vergadering met onze wekelijkse vechtpartijtjes, waar we je altijd probeerden tegen de grond te krijgen, om er vervolgens zelf te eindigen. Waarna je ons iedere keer toch weer recht hielp wanneer we dit nodig hadden. Wij zijn dankbaar om de lach op jouw gezicht te herinneren en jouw prachtige karakter voort te dragen.

Rustig, opmerkzaam, krachtig en scherpzinnig. Zorgeloze Bubo, je was een persoon die de strijd met zijn aandoening niet je leven liet bepalen. De impact van jouw leven & dood voelen we nog altijd in zo veel van wat we doen.

Wij zullen je nooit vergeten.

Tekst door Mpango en Aloeatta

# BELOFTEWEEKEND

Het Belofteweekend zit er weer op, en wat een editie! Hopelijk keerden jullie Thilanen huiswaarts met geweldige verhalen. Een dikke dankjewel aan iedereen die bijdroeg aan het succes van dit weekend, en proficiat aan iedereen die zijn belofte deed. Dit jaar greep zoals steeds ook heel wat leiding de kans om terug te blikken op hun scouts carrière en nieuwe beloftes te maken voor de toekomst. Lees hieronder hun beloftes nog eens terug. Veel leesplezier!

## KOALA

Al zijn we niet uit hetzelfde hout gesneden – de ene al wat stoerder dan de ander – onder hetzelfde bladerdak van het speelbos leren we al vijftig jaar lang dezelfde scoutswaarden. Waarden die wij als welpen luid verkondigen: altijd meedoen, vriendjes meenemen, moedig zijn, volhouden en telkens opnieuw ons best doen. De herfst is net voorbijgeraasd. Takken vol leden hebben geklommen, geravot en nieuwe dingen ontdekt. De bladeren vielen, en de stam werd zichtbaar. Net zoals die onbedekte bomen stellen ook wij ons vandaag kwetsbaar op om onze belofte te doen. Ik beloof, net als die ongerepte stammen in het herfstlandschap, mijn puurheid niet uit de weg te gaan.

Van mijn allerliefste Tictakkers leerde ik ongeremd spelen – met Emma, Toon, Slangenhalsvogel en Wout. Ik leerde ongefilterd voelen zoals Tibe, Kameleon en Alexandra. Mijn mening delen zoals Capitano. En net zoals Emippo van alle jongens houdt, en Arne en Pademelon van knuffels, leerde ik onbevreesd liefhebben. De bomen zetten zich schrap voor de gure winter die aanbreekt. Ze doen dat met een breed netwerk van wortels: vriendschappen, avonturen en tradities die TC stevig verankeren. Ik beloof die wortels te voeden, onze tradities te respecteren en actief mee te bouwen aan nieuwe herinneringen. Want na de winter breekt de lente door. Ik hoop zaadjes te kunnen planten bij de leden, zodat zij hier ooit zelf trots kunnen staan.

Ik heb al vaak gedacht: wat ben ik hier in hemelsnaam aan het doen? Ik sta in de regen, heb al kilometers gewandeld of gefietst en het eindpunt is nog lang niet in zicht. We doen soms heel moeilijk verklaarbare dingen in TC. Maar zelfs de zwaarste uitdagingen vervagen snel wanneer je samen aankomt, met de zotste verhalen. Want wie wil er nu niet zwoegen en zweten op driedaagse om voldaan toe te komen? Afzien voor een totem om daarna de mooiste avond van je leven te beleven? Of de stank van de Hudo trotseren voor de beste roddels? Wat ik hier heb geleerd is: “Alle miserie is om te draaien” Ik beloof deze levensles in ere te houden en door te geven aan mijn leden. Want dankzij de uitdagingen die we samen aangingen, kan ik vandaag bij moeilijkheden denken: ik heb ooit de Dolomieten beklommen op driedaagse, met pure wilskracht – waarom zou ik dit dan niet aankunnen?

Er is geen zaliger gevoel dan blootvoets door het dauwnatte gras het halfontwaakte kamp-terrein te doorkruisen. Het is zomer, en dat betekent kamp: onze eigen stam bij elkaar sjoeren. Tibe van de Tictak maakt maanden op voorhand al een aftelkalender – en ik geef hem geen ongelijk. Ik heb er ook een in mijn hoofd. Ik beloof de cyclus verder te zetten. Zoals fotosynthese grondstoffen omzet in nieuw leven, beloof ik de hummus van TC – de sfeer, de waarden, de verhalen – op te nemen en door te geven aan mijn leden en aan de scouts in haar geheel.

Liefs,  
Koala

Liefste TC

Hier sta ik dan. Deels omdat ik als eerstejaars groepsleiding niet veel keus had, maar vooral omdat ik dit een mooi moment vond. In tegenstelling tot mijn 3 vorige beloftes wou ik eerst meemaken wat het leidinggeven inhoudt, alvorens beloftes te maken. Nu ik al 2,5 jaar leiding heb gegeven, en het bovendien mijn 15e jaar in de scouts is, vind ik het wel een mooi moment om me eraan te wagen. Ik heb lang nagedacht over het format van mijn belofte. Want ook ik ben ooit als “klein manneke” begonnen op de terreinen van Thila Coloma, maar een verhaal doorheen de tijd zou me tot teveel nutteloze details verleiden. Wel vond ik een paar dingen belangrijk, en daarom heb ik mijn belofte dan ook in 3 deeltjes opgedeeld. Om te beginnen vind ik het belangrijk om stil te staan bij wat de scouts, en dan vooral wat Thila Coloma voor mij betekent. Want veel dingen achten we als vanzelfsprekend, maar dat zijn ze zeker niet altijd.

Om te beginnen bij deze gebeurtenis hier, de belofte. Er zijn weinig plaatsen waar ik in mijn leven 15 jaar op rij op dezelfde dag op dezelfde plek ben geweest, maar het theater in de Hoge Rielen behoort wel tot die shortlist. Terwijl menig blokkend student ons compleet gek verklaard en de gemiddelde mens dezer dagen in zijn zetel uitrust tussen alle feestdiners, slagen we er met TC toch maar in met meer dan 400 leden en meer dan 60 man kookploeg af te zakken naar de Hoge Rielen voor het belofteweekend om een prachtige traditie waarbij we een engagement uitspreken naar de scouts toe, maar vooral naar de mensen rondom ons, in stand te houden. Hoe wij als leiding er in slagen om elke zondag opnieuw een activiteit te voorzien en honderden kinderen een leuke tijd te bezorgen. Het is mooi om te zien dat ook wanneer zij examens hebben, toch tijd vrijmaken om naar de scouts te komen op een zaterdagavond, waar ook de leiding tijd vrij maakt in zijn planning om toch maar weer daar te staan.

Vervolgens het kamp. Menig Thilaan houdt zijn agenda vrij van 3 tot 13 augustus. Ook dan zijn we met TC weer massaal aanwezig. Voor velen is dit het hoogtepunt van het jaar. Het kamp is voor veel jeugdbewegingen een vaste waarde, maar waar ik kort bij wou stilstaan zijn de normen en waarden die ik meekreeg als kind, en die we nog steeds proberen meegeven als scouts. Het feit dat we kapoenen een volledig week de échte kampervaring geven -in tenten dus-. Dat we van de trektochten een echte vaste waarde maken tijdens ons kamp waarbij we de seniorwelpen al laten kennismaken met het overnachten in een bos en we de JV's de vrijheid geven om als patrouille veilig een bestemming te bereiken. Dat we het in de oudere takken vanzelfsprekend vinden dat ieder lid minstens eenmaal verantwoordelijk is voor het voorzien van een maaltijd voor zijn groep. Dat we als scouts erin slagen een complete kampervaring aanbieden aan andersvaliden en waarde hechten aan hun integratie binnen onze groep onder de vorm van inclusiemomenten.

Ook een heel belangrijk onderdeel van het kamp is de totemisatie. Iets waar kinderen heel hun scoutscarrière lang naar uitkijken. Het is mooi hoe wij de hele scouts, van de jongste kapoen tot de meest ervaren kookploeg, betrekken bij dit proces. Hoe we allen 1 dag van het kamp in het thema van de totemers zetten om dan samen met hen hun echte naam in het vuur te gooien en hen hun nieuwe totem toe te kennen. Iets waar ik ontzettend van genoten heb zelf, maar ook als grote broer. Hoewel er ongetwijfeld nog veel dingen zijn die eigen zijn aan TC, zijn dit de dingen die er voor mij uitspringen. Ik heb er natuurlijk ook geen baat bij jullie langer dan nodig met mijn belofte te gijzelen.

Tenslotte is het ongelooflijk om te beseffen dat al deze prachtige dingen worden gerealiseerd door een groep - ookal is dat een grote groep - vrijwilligers. Niemand in deze zaal aanwezig heeft ooit betaald gekregen om naar de scouts te komen, en toch staan we hier allemaal, tussen Kerst en nieuwjaar. Zijn wij dan allemaal op onze kop gevallen kan je je dan afvragen? Over mij zou je dat nog kunnen beweren misschien, maar dat geldt lang niet voor iedereen hier. De scouts is iets speciaals, het triggert een bepaald gevoel. Samenhorigheid, vriendschap en veel meer dan dat. Ik denk dat elke leiding hiervan kan meespreken.

Dit sluit naadloos aan op mijn 2e deel, waar ik een aantal mensen wil bedanken. Om te beginnen wil ik dus de leiding die hier, én niet alleen vandaag, maar vrijwel altijd, staat, bedanken. Dat doe ik zeker niet alleen als groepsleiding, maar ook als scout. Het doet mij enorm veel plezier om te zien dat wij met deze groep mensen zoveel kinderen kunnen entertainen, dingen bijleren, zoveel evenementen en initiatieven op poten kunnen zetten en zoveel plezier samen kunnen beleven. Dat is iets dat ik oprecht apprecieer.

Vervolgens wil ik alle leiding die mij ooit leiding hebben gegeven bedanken. Sommigen in het expliciet, maar ook zonder hun naam te noemen zullen ze zich ongetwijfeld aangesproken voelen. Zij hebben mij immers deels gevormd tot de scout die ik vandaag de dag ben. Er zijn ook veel mensen die mij nooit leiding hebben gegeven, maar waar ik de afgelopen 2 jaar enorm veel bewondering voor heb gehad. Binnen TC hebben we een grote diversiteit aan karakters, maar het is juist die verscheidenheid die me tot nu toe al heel veel inzichten heeft gebracht.

Iemand die ik ook wou bedanken is mijn vader. Een echte scout in hart en nieren die samen met mij, ondertussen bijna 15 jaar geleden, een nummerke is komen trekken aan de boom op de scouts om mij samen met mijn vriendjes van de luchtballon hier in te schrijven. Uiteindelijk is het daar begonnen. Het is van hem dat ik mijn scoutentiek karakter en engagement heb geërfd. Sinds de eerste vergadering waar hij me naartoe had gebracht ben ik altijd graag naar de scouts gekomen. Het is ook daarvoor dat ik TC dankbaar ben. Sinds ik die kleine kapoen was kon ik altijd mezelf zijn hier. En hoewel dat echt heel cliché is, is het toch iets dat ik koester. Het gevoel dat ik tot op de dag van vandaag, soms misschien tot ergernis van anderen toe, dat besef ik me goed genoeg, wel volledig mezelf kan zijn hier. Merci daarvoor.

Tot slot ben ik dankbaar voor alle vrienden die ik hier heb gemaakt doorheen die jaren. Het voordeel aan zo een grote scouts is dat je wel bijna altijd mensen vind waar je heel goed mee overeenkomt. In het bijzonder moet ik dan natuurlijk VT'05 bedanken. Een geweldige bende, waarmee ik ongetwijfeld de 3 zaligste weken van mijn leven mee beleefde in Corsica, van de gezellige avonden tot monnik Giel op het strand en natuurlijk een bergwandeling die nog steeds op mijn netvlies gebrand staat, en natuurlijk een heel aantal mensen die een stukje van mijn hart innemen.

Zo, na al dat melig gedoe denk ik dat het dan nu tijd is voor het derde deel van mijn belofte, hetgeen waarvoor ik hier eigenlijk sta, beloftes maken.  
Ik beloofde als welp om elke dag iemand te helpen.  
Ik beloofde als JV om goed te stappen op 3-daagse  
Ik beloofde als Verkenner altijd naar de scouts te komen.  
Ik beloof nu, als leiding om die dingen te blijven doen.

Ook beloof ik me altijd te blijven inzetten voor mijn leden. De essentie van het leidinggeven ligt voor mij nog altijd bij het bezorgen van een onvergetelijke tijd voor mijn mannekes, iets wat ik graag wil teruggeven als leiding voor al die jaren dat ik dat heb gekregen.

Ik beloof mijn intrinsieke motivatie voor de scouts te behouden.

Ik beloof altijd mezelf te blijven binnen TC.

Ik beloof als groepsleiding mij op de allerbeste manier toe te wijden aan deze groep, waar ik het beste mee voor heb. Om ervoor te zorgen dat we vlekkeloos blijven draaien, zorgen dat we blijven verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht zijn ingesteldheid, hier bij TC gelukkig blijft.

Ik beloof ongedwongen, betrokken, galant en toegewijd te blijven.

Ik beloof...

Veel knuffels,

Toegewijde Orso

## GHARA

Er was eens, lang geleden

een klein meisje dat geen idee had wat haar te wachten stond.

Op een frisse zondagochtend besloten haar ouders:

“We steken haar in de scouts.”

En zo kwam ze terecht in een wereld vol kindjes, chaos en plezier.

Ze was klein, onschuldig en vooral héél onwetend.

Met een pakje dat je elke zondag moet dragen, behalve op de eerste week van de maand.

Ze ging op pad en kwam de eerste tak tegen, de kapoenen.

Het meisje leerde al snel dat ze niet zomaar één van de kapoenen was.

Nee nee, ze werd de grootste kapoen van ze allemaal.

Misschien een beetje gek, maar heel enthousiast

De leiding wist het nog niet, maar ze hadden werk met haar.

Daarna kwam de tijd van de welpen.

In die periode werd het meisje avontuurlijker dan ooit.

Ze leerde veldbedjes opzetten, slaapzakken in veel te kleine zakjes proppen, maar vooral vriendjes maken.

En dat waren er best veel... Soms leek het wel alsof er 2005 kindjes waren,

en met iedereen kon ze lachen.

Toen ze jv werd, voelde ze zich ineens oud.

“Wauw, ik ben echt een grote nu,” dacht ze.

Maar ze had geen idee wat er allemaal nog zou komen.

Ze ging voor de eerste keer op driedaagse tijdens kamp

spannend, een beetje eng, maar vooral super leuk.

Uit alle kleuren rugzakken koos ze natuurlijk de roze.

Bij de verkenners gebeurde er iets magisch.

Op een nacht kreeg ze een droom.

Een rare, maar prachtige droom waarin ze veranderde in een dier:

een krokodil.

Aan de buitenkant leek ze misschien wat eng, want dat hoort bij krokodillen

maar diep vanbinnen was ze warm en eigenlijk een allemansvriend.

In haar droom wandelde de krokodil door een groot bos.

Ze passeerde een enorme boom die haar aandacht trok,

al wist ze niet meteen waarom.

Tot plots, vanachter de stam,

een kleine eekhoorn tevoorschijn kwam.

Maar de krokodil zag haar niet als prooi.

Nee, ze zag haar als haar beste vriendin.

En zo gingen ze samen verder, poot in poot, door het bos.

Op hun tocht kwamen de eekhoorn en de krokodil een groep vogels tegen.

Allemaal verschillende vogels:

één die op een meeuw leek, één die wél een meeuw was,

één met een rood borstje,

en een zwarte vogel die al dan niet kon zingen.

Je zou denken dat ze nooit met elkaar zouden overeenkomen.

Maar nee hoor, het was een match made in scouts heaven.

Ze lachten, ze fladderden, ze babbelden...

In de droom merkte de krokodil plots dat ze was gegroeid.

Ze zag kleine kindjes rond haar lopen,

kindjes die ooit exact waren zoals zij:

met te grote uniformen en moderne Decathlon-bottinekes

En zo begon ze voor hen te zorgen.

Zoals anderen ooit voor haar hadden gedaan.

Maar de mooiste verrassing kwam helemaal op het einde.

De krokodil keek om zich heen

en zag dat ze niet alleen was.

Rond haar zaten een eekhoorn, verschillende vogels, een vis,

en allerlei andere dieren die ze onderweg had ontmoet.

Ze waren allemaal anders, uniek, een beetje gek misschien.

Maar er waren 2 dingen dat hen verbond:

Ze babbelden allemaal even graag, maar ik toch het liefste van al

en ze waren allemaal op dezelfde plek terechtgekomen

de plek die ze het liefste hebben: de scouts.

En zo leefden ze nog lang, roddelend, liefdevol

en altijd een beetje chaotisch verder.

## STEKELSTAARTEEKHOORN

Beste TC

Snaakse stekelstaarteekhoorn hier, of gewoon Stekkie.

Na vier jaar leiding en een beetje onder druk, sta ik hier dan eindelijk met mijn laatste belofte.

Ookal mag ik naar mijn beker fluiten. Eerst en vooral: merci TC om al vijftien jaar mijn zondagen

op te vullen. Als lid vond ik het vooral gewoon leuk om op de scouts te zijn; de spelletjes waren

bijzaak. Ik kwam vooral om te kloten met mijn vrienden: kampen bouwen, de leiding plagen of

weer eens een geniaal slecht idee uitvoeren dat uiteraard werd afgekeurd door de leiding

Oké, ik was misschien niet altijd het aangenaamste lid, maar ik voelde me hier wel altijd thuis. Dat gevoel hoop ik als leiding ook door te geven aan mijn leden. Ik beloof mijn best te doen om iedereen erbij te betrekken, zodat ook zij zich kunne thuis voelen bij TC als ik dat kan. Daarnaast wil ik TC bedanken voor alles wat ik hier heb meegemaakt. Als JV'tje keek ik enorm op tegen een driedaagse. Maar zonder de scouts zou ik nooit hebben leren genieten van de spectaculaire bergwandelingen op BK. Hierdoor trek ik zelfs buiten de scouts soms met vrienden de bergen in. Ik hoop dat ook jullie hiervan leren genieten want zalig.

Het leren sjourren heb ik altijd nice gevonden. Om dan op kamp je eigen takhoek bouwen wat toch een voldaan gevoel geeft. Sorry V1, maar ik beloof dat ik mij meer ga inzetten op techniekvergaderingen. Ik heb echt geen zin om ooit door een bank te zakken. En tot slot beloof ik de koude beek te blijven haten met een passie. Ik haatte het al als kapoen en dat gaat ook echt niet meer veranderen.

Ik wil afsluiten met een dikke shout-out naar de TicTak: ik ben oprecht blij dat ik jullie een jaartje leiding heb mogen geven. Allee bon, merci TC voor de vele jaren. Ik hoop jullie nog vaak terug te zien en ik beloof plichtig dat ik dit nooit meer ga doen.

Stekkie

## LIRO

Goede avond Thila Coloma,

Doorheen de jaren heb ik veel geleerd. De eerste 2 jaren heb ik geleerd dat vuil worden leuk is. In het derde jaar leerde ik mijn uniform met trots te dragen en deed ik mijn eerst belofte, waar ik beloofde een goede welp te zijn. In het vierde jaar leerde ik trots te zijn op wie ik ben. Bij de seniorwelpen leerde ik te sjourren en nog meer plezier te maken. Bij de JV's deed ik mijn tweede belofte, toen beloofde ik iedereen te helpen die het nodig had. Ik leerde toen hoe dat ik mijn tent moest opzetten en hoe dat ik eten moest klaarmaken. Ik maakte dat jaar kennis met 3-daagse, dat zou me de volgende jaren bijblijven, want ik kreeg telkens blaren.

Bij de verkenner dacht ik dat ik mijn laatste belofte zou beloven, maar zie mij hier nu mij staan, mijn belofte te beloven. Ik kreeg mijn totem in het jaar dat ik mijn verkennersbelofte deed. Dat waren mooie tijden nu is het tijd om mijn passie en kennis door te geven aan de volgende generatie leden. Dat wil niet zeggen dat ik stop met de scouts of het houden van de scouts Thila Coloma. Daarom beloof ik om mijn best te doen en te zorgen dat iedereen zich goed voelt in hun vel. Ik beloof ook dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft op de scouts. Merci TC, aan al die mooie jaren die ik hier heb beleefd.

## SLECHTVALK

TC  
Tegen de wil van mijn zus in sta ik hier nu al, doelbewust als eerstejaarsleiding, wat zeer zeker niet de meest gemaakte en ook niet de meest populaire keuze is. Toch sta ik hier in deze lelijke grijze zaal. Want toegegeven idyllisch is het hier niet, iconisch des te meer. Het is dan ook in deze zaal dat ik als kapoen, toen het theater nog baksteenrood in plaats van grijs was en er nog tribunes stonden, – waar is de tijd – voor de eerste maal het sektarische kantje van de scouts leerde kennen. Het is hier dat wij met de colomabende, wij die anders kapoenen

twee terroriseerden, met een mond vol tanden stonden en vol bewondering keken naar wat toen nog grote kindjes leken. Twee jaar later waren wij die grote kindjes – zo voelden we ons althans – en stonden wijzelf voor de eerste keer op deze bühne met alle ogen van de scouts op ons gericht. Toen beloofden wij allesbehalve in koor om als welp de oude wolf te volgen, moedig te zijn en vol te houden. Nu zoveel jaar later zijn die welpjes mee leidende wolven in de roedel geworden.

De welp met een veel te grote mond werd JV; de veilige haven van de colomabende werd achter zich gelaten en een reünie zou op zich laten wachten tot bij de VT's. De JV jaren de minst leuke van de afgelopen 13 jaar: moeilijke leeftijd, covid, domme keuzes, spijt. Gelukkig had ik leiding die mij altijd hielp opstaan nadat ik weer maar eens gevallen was. Die leiding wil ik ook zijn voor mijn JV's omdat ik geloof dat zo'n leiding bij die leeftijd het verschil kan maken. Nadat mijn JV's keihard tegen de muur zijn gelopen of dingen hebben gezegd/gedaan die er los over gingen, zal ik hun nooit boos en hopelijk altijd inspirerend een mogelijke juiste weg wijzen. De luxe die zij nu hebben is dat hun daden van nu binnen tien jaar een geringe impact hebben. Maar als ze uit hun fouten leren, zoals hopelijk ik uit mijn fouten leerde, zal ik mijn carrière bij de JV's als geslaagd ervaren.

Op de lastige JV jaren volgden drie fantastische verkennerjaren. Wij, OG's van V3, kinderen van God. Ik belandde op de meest idyllische plek aan het Comomeer waar ik mijn totem mocht krijgen en in de iets minder pittoreske McDonalds van Herentals na een fietstocht door weer en wind. Voor diezelfde fiets kon ik mijn liefde openlijk verklaren, zo zal Tom Boonen voor altijd aan dat ene overlevingsweekend bij V3 met Vinokourov in het centrum en Valverde die zich rechtzet gekoppeld zijn. Mijn liefde voor de fiets escaleerde in Bakfiets, wat er daar is misgelopen? Geen idee, maar ik vind het geweldig.

Ook als verkenner leerde ik in deze zaal de schoonheid van een leidingsbelofte inzien. Want een leidingsbelofte is meer dan een belofte; een leidingsbelofte is de meest kwetsbare manier om de scouts te bedanken en om haar te loven. Het schrijven van een leidingsbelofte is beseffen dat je zonder de scouts iemand totaal anders zou zijn geworden; iemand die ik niet zou willen zijn.

Maar voor ik jou dit alles persoonlijk kon vertellen moest die opengebloeide verkenner nog een VT'tje worden. En dit VT'tje had het mafste jaar van zijn scouts carrière. Een jaar dat begon met niet onze laatste briefing, toen over de datum van onze vt-aankondiging. Wisten wij veel. Verder: originele groepsfoto's en een zeer pittig overlevingsweekend; Spriveri in de koffer en Mwari op sidequeeste naar een verlaten gebouw. Ssh! Random lettercombinaties gaven we betekenis, bidonnen veranderden van kleur en ons snoep? Moest enkel nog voor de GRL verstopt worden. We groeiden naar elkaar toe, werden zelfs toleranter. We mochten alles en moesten niets.

Nu, na vele uren aan deze belofte ciseleren opdat ik toch geen bagatellen zou afleveren, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat al het voorgaande slechts het voorspel was, alvorens tot de climax van deze belofte te komen. Want eigenlijk TC, sta ik hier maar om één reden en dat is jou garanderen alles terug te geven wat jij mij ooit hebt gegeven. Ik heb dertien jaar lang mogen nemen en zeker vorig jaar heb ik alles eruit gehaald wat erin zat, dus nu is het aan mij om alles te geven wat er in mij zit. Ik ga mij even hard voor mijn leden inzetten als mijn leiding vroeger; hopelijk mag ik later totemisanten een even betekenisvolle totem geven als ik er

zelf één mocht krijgen en als streefdoel, als ultieme beloning, als nec plus ultra, zal hopelijk ooit de eer mij te beurt mogen vallen VT'tjes een even memorabel jaar te mogen schenken als O7 er één mocht beleven. Elke mogelijkheid om te crashen en door uw beste vrienden opgevangen te worden, elke mogelijkheid om met diezelfde vrienden extatische momenten van pure euforie te beleven, elke mogelijkheid om gewoon te zijn, geef ik terug.

En als er nu één verkenner of JV, of wie weet zelfs jonger, vol bewondering mijn belofte aanhoort en dezelfde liefde en passie voor de scouts ervaart als ik toen, als ik nu, als ik in de toekomst, dan belooft ik aan hem/haar specifiek de komende jaren de scouts mee draaiende te houden opdat hij/zij even gelukkig kan zijn in/op/door de scouts als ik.

Daarom ook sta ik hier nu al, doelbewust als eerstejaarsleiding, om vanaf het allerbegin van de leidingscarrière mijn goesting voor de scouts uit te spreken en mijn inzet voor haar te garanderen.

Slechtvalk

## KOLIBRIE

Tijdens de beloftemis stond ik vooraan met een leeg blad. Dat deed ik omdat het te moeilijk was om in woorden op te schrijven wat de scouts voor mij betekent en ik er dus niet beter op vond dan zonder tekst mijn belofte op te dragen. Volgende tekst is dan ook een transcriptie op basis van een opname van mijn belofte.

TC. Ik sta hier. Ik sta hier met een veel te korte scoutsrok, met sokken waar meer gaten in zitten dan wat anders, met een das die zo versleten is als iets en een uniform dat allesbehalve perfect is en toch verwachten jullie van mij dat ik hier een perfecte belofte ga voordragen. Wel, ik kan jullie nu al beloven dat die niet perfect zal zijn. Want jullie verwachten van mij dat ik een gevoel omzet in woorden en dat is nooit gemakkelijk, maar toch ga ik een poging doen.

En daarvoor neem ik jullie mee naar september 2010, toen ik mijn scoutscarrière mocht starten als kapoen. En dat deed ik niet als verlegen manneke ofzo. Nee, ik kwam aan op de scouts met een groot bakkes, een groot bakkes dat direct van pas kwam als nestleider van patrouille roos en waardoor ik het ook mijn eigen missie maakte om iedere vergadering zeker twee man leiding te laten lachen door luidkeels roos te roepen. Van mijn welpenjaren herinner ik mij niet zo heel veel. Het enige wat ik mij nog wel herinner, is dat ik, net zoals elk meisje in mijn groep, een enorme crush had op Lar, die jammer genoeg nooit beantwoord werd.

Als JV gedroeg ik mij als een rebel. Ik moest aan iedereen laten zien dat ik van niemand bang was en nergens voor terugdeinsde. Ik maakte er een spel van om te testen hoe vaak de leiding mij uit mijn bed zou sleuren omdat ik nog steeds praatte na taptoe.

Die rebel moest dan volgens een aantal verkenners getemd worden door de derdejaars. Euhm, ja. Dat temmen lijkt me niet zo realistisch, aangezien ik datzelfde jaar nog de voortotem felle kreeg. Ik had eigenlijk iets anders verwacht. Ik had diezelfde dag nog gezegd dat ik sowieso oprechte of behulpzame zou krijgen of medelevend, begripvol, zoiets. Ja. Het duurde even voor ik doorhad dat dat een totale illusie was en voor ik ook mijn eigen voortotem kon

accepteren. Maar fel is nu eenmaal wie ik ben en wie ik altijd zal blijven. En al een geluk heeft de scouts mij alles ruimte geboden om mijn fel karakter te laten ontwikkelen tot iets moois. Ik heb heel veel kansen gekregen. En daarom dat ik het ook geen mooier symbool vond dan hier te staan met een leeg blad. Een leeg blad dat symbool staat voor alle mooie kansen die ik heb gekregen. Van mijn medekapoentjes tot medeverkenners, leiding en medeleiding. Ik heb heel veel kansen gekregen na iedere keer dat ik iets upfucked of iets verkeerd had gedaan of gezegd.

Net zoals ik ook heel veel heb geleerd van mijn medeleiding en medeleden. Dan heb ik het niet alleen over leren sjorren of over leren kaartlezen of over hoe ik moet squatten tijdens het plassen zodat ik niet op mijn scoutsbroek zou plassen. Ik heb het vooral over lessen die ik geleerd heb over mezelf en over lessen die ik geleerd heb over mijn relaties met anderen. Die lessen en de ruimte die jullie mij geboden hebben om mezelf te zijn, hebben mij doen groeien. Ik ben gegroeid van iemand met een heel groot bakkes naar iemand met nog steeds een heel groot bakkes, maar met nog veel meer dan dat. Ik ben nu iemand waar ik oprecht trots op kan zijn. En dat is het mooiste cadeau dat jullie me ooit hadden kunnen geven.

En daarom een dikke D-A-N-K-U, merci.

Felle Kolibrie



## AVONDVERGADERINGEN

Na het Belofteweekend en de vele feesten, is het voor de meeste leiding tijd om lange dagen achter de boeken te spenderen. Hierdoor zijn het ook in januari avondvergaderingen. Bij deze nog eens een overzichtje van wie wanneer vergadering heeft. Let op: 24 januari hebben de Verkenners maar vergadering tot 21u want dan is het Vuurfeest! **Op zaterdag 31 januari is het GEEN scouts.** Zondag 8 februari gaan de zondagvergaderingen weer van start.

KAP, JW, W, SW, TT	18u30-20u30
JV	18u30-21u
V, VT	18u30-21u30

## VUURFEEST

Ook dit jaar zullen de VT's een gezellig vuurfeest organiseren. Zin in een gezellige babbel rond een het vuur? Jenevershotjes? Hamburgers? Kom dan zeker op zaterdag 24 januari naar de scouts. Vanaf 18u30 zijn jullie meer dan welkom!

Verwacht je aan één groot vuur, alsook wat kleinere gezellige vuurkorven met op de achtergrond een leuk deuntje. Er zullen lekkere snacks geserveerd worden. Uiteraard zijn er ook veggie opties! Verder zal er een groot aanbod aan jenever en andere lekkere drankjes zijn, ook non-alcoholisch! Niemand minder dan Pardon Service zal de sfeer naar een nog hoger niveau tillen.

Graag tot dan!

**VUUR  
FEEST**

**VT '08**

**GRATIS  
LIVE MUZIEK  
~ PARDON SERVICE  
ETEN & DRINKEN**

**24 januari 2026 • vanaf 18:30u | Scouts Thila Coloma  
Geerdegemstraat 80/82 - 2800 Mechelen**

## TC ZOEKT WERK

De verkenners, VT's en leiding van Scouts Thila Coloma gaan in 2028 terug op buitenlands kamp, maar om dit allemaal te kunnen betalen hebben we nog veel centjes nodig.

Heb je schilderwerken voor de boeg, een tuin die dringend opgeknapt moet worden of een zolder die weleens een opruimbeurt kan gebruiken? Heb je hulp nodig bij een feest of evenement? Of een andere hulpvraag waarmee je nergens anders terecht kan?

Slechts één adres: Thila Coloma!

Neem contact op met ons via mail, [werkjes@thilacoloma.be](mailto:werkjes@thilacoloma.be), of stuur een berichtje naar **Salmo** (Simon Peeters) op **0484/80.08.89**

Kortom:  
Hulp nodig, groot of klein...  
dan moet je bij Thila Coloma zijn!

# THILA COLOMA PRESENTEERT:

## BINGO & BITTERBALLEN

Vrijdagavond 13 maart om 20.00 uur  
Nekkerspoelstraat 366, 2800 Mechelen

Reserveer je plaatsje nu via [deze link!](#)



## IN DE AVOND



**03/1**  
Lekker snel naar bed, want er is geen scouts.



**10/1**

We maken er een gezellige avond van met een film en een pyjamaparty!

**17/1**



We houden een free podium! Bereid een actje voor en show deze aan de leiding en andere kapoenen!



**24/1**

Een avond vol met casinospelletjes en voor het afronden een vuurfeest met heel de scouts. Breng je hele familie mee!



**31/1**

Zondag is het 1 februari, geen scouts deze week

## JANUARI

10

PEPERKOEKEN HUISJE

17

SUPER-SLUIP-SPEL

24

FILMAVOND EN  
VUURFEEST VT '08

*Gezellig Nieuwjaar*

# kapoenen 3

**avondvergaderingen**

**3 januari**

**10 januari**

**geen scouts**



**peperkoekenhuisje**

**17 januari**

**24 januari**



**filmavond**



**casino**

## J O N G W E L P E N



**10 JANUARI  
PEPERKOEKEN HUISJE  
SNOEPJES MEENEMEN**



**17 JANUARI  
SCHAATSEN  
HANDSCHOENEN MEENEMEN  
VERPLICHT! INFO VOLGT**



**24 JANUARI  
CASINO NIGHT  
SPELLETJE MEENEMEN  
+ VUURFEEST**





## SENIOR WELPEN

**03/01** • GEEN SCOUTS

**10/01** • GLIJDEN EN LACHEN OP HET IJS  
We spreken af bij het Ice Skating Center Mechelen. Er zal nog een mailtje gestuurd worden met alle nodige info :)

**17/01** • CASINO  
Neem je tofste gezelschapspelletjes mee  
DRESCODE: CHIQUE

**24/01** • REPERKOEKENHUISJE BOUWEN & SMULLEN

**31/01** • GEEN SCOUTS

DE AVONDVERGADERINGEN GAAN TELKENS DOOR VAN 18:30 tot 20:30

GROETJES JULLIE LEIDING: Caama, Bintoe, Cardellino, Chigi, Oro, Kaaiman en Christina XOXO

Avondvergaderingen

**ZATERDAGEN**

18:30-20:30

3 Januari **X geen X scouts X**

10 januari **Filmavond**  
(je mag een hapje of drankje meenemen)

17 januari **casino avond doe een chique outfit aan**  
**geen uniform vandaag**  
(als je een leuk gezelschapsspel hebt mag deze mee)

24 januari **Peperkoeken huisje bouwen**  
**je mag de mooiste lekkerste snoepjes meenemen**  
daarna gezellig blijven plakken  
op de scouts bij vuurfeest

31 januari/1 februari **X geen X scouts X**

**Januari**

03/01

Geen Scouts

10/01



Schaatsen

- 18u30 tot 21u
- Schaatsbaan Mechelen
- Communicatie voor betaling volgt nog



17/01



Peperkoeken huisje

- Neem favoriete snoep mee



24/01

Casino

- Kom in chique kleren
- Na vergadering:

**Vuurfeest**



**JV2**

**03/01 Geen Scouts**  
Dit weekend is het jammer genoeg geen scouts.

**10/01 Quiz**  
We testen onze kennis tijdens een gezellige quizavond!

**17/01 Sluipspel**  
Een spannend sluipspel waarbij teamwork en strategie belangrijk zijn. Warme kledij en donkere kleuren aangeraden.

**24/01 Casino-Avond**  
Vanavond toveren we de scouts om tot één echt casino! Geen echt geld, wel veel plezier...

**01/02 Geen Scouts**  
Dit weekend is het jammer genoeg geen scouts.

**Zaterdag 3 januari - 🌨 Geen scouts 🌨**

📅 We trappen het jaar rustig op gang. Geen vergadering vandaag: geniet van jullie vakantie!

**Zaterdag 10 januari - 🛼 Schaatsen 🛼**

📅 Vandaag trekken we naar de schaatspiste. We spreken af aan Ice Skating Center Mechelen! Vergeet niet te antwoorden of je meegaat in de poll in de Whatsapp-groep voor 5 januari. Meer praktische info vinden jullie in de mail.

👤 **Meenemen:** 8 euro (of 3 euro verminderd tarief, abonnement ...).

👜 **Aandoen:** handschoenen, muts en sjaal

**Zaterdag 17 januari - 🧑‍🍳 Peperkoeken huisje 🧑‍🍳**

📅 We maken prachtige (en mogelijks wankel) peperkoeken huisjes. Wie zijn de beste architecten?

👤 **Meenemen:** een zakje of doos snoepjes om te versieren.

**Zaterdag 24 januari - 🎰 Casinoavond 🎰 + 🔥 Vuurfeest 🔥**

📅 De croupier staat alvast klaar in zijn smoking, nu de jv's nog... Vandaag laten we zien wie de alfa-jv-tak is en drogen we JV1 en JV2 af. Na afloop kan je aan aangepaste prijzen pokerchips kopen om in te zetten op de lekkere hapjes en drankjes die VT'08 voor jullie heeft bereid tijdens het vuurfeest.

👤 **Meenemen:** een gezelschapsspel naar keuze (bij voorkeur eentje dat je gemakkelijk kan winnen) en je beste denkvermogen.

👜 **Aandoen:** een hemdje, een kostuum, een kledje... De dresscode is casual chic, doch warm genoeg.

**Zondag 1 februari - 🏠 Geen scouts 🏠**

📅 Deze week wederom geen vergadering. We zien jullie graag terug volgende week zondag.

**Algemene info**

📅 In januari heb je **geen fiets nodig**, tenzij anders gecommuniceerd.

👤 Altijd in **perfect uniform** komen.

🕒 Vergaderingen: **zaterdag van 18u30 tot 21u.**

*Tot in het nieuwe jaar! Bufo, Dziggetai, Ka'iporo, Laurien, Myna, Salmo en Scholekster 🍷*

Liefste V1,

Met spijt in ons hart,  
gaat 2026 zonder scouts van start.

Misschien al fijn om te weten,  
op 10/01 doen we komen eten.  
Ga niet piekeren of stresseren,  
we zullen jullie nog informeren.

FOUTJE

Op 17/01 trekken we naar het ijs,  
verdere info geeft Kolibrie nog prijs.

Wees geen oenen  
en vergeet geen handschoenen.

Doe je chique kleren aan,  
want 24/01 is het scoutscasino aan.

Blijf daarna nog even plakken,  
om op het vuurfeest iets te pakken.

We wensen jullie nog een fijne 2026.

Van je kapoentjes,

Bernesie, Coelho, Kolibrie, Parkiet, Tuba en Stekelstaarteeekhoorn

## Nieuwjaarsbrief 2026

Wanneer de winter stil wordt en het jaar net is begonnen,  
lig ik even stil en droom ik, net zoals jullie, onbezonnen.  
Ik droom van modder op broeken en vuur dat zachtjes brandt,  
van lachen met vrienden, hand in hand.

Ik droom van een plek waar niemand ooit alleen is,  
waar elke zaterdag voelt als iets dat juist is.  
Waar kou geen vijand maar een avontuur wordt,  
en elke val later een sterk verhaal wordt.

Begin januari droomt de scouts nog even mee,  
op 3 januari blijft het lokaal stil en leeg.

Maar lang slaapt die droom niet, geen zorgen hoor,  
want op 10 januari zijn we samen weer daar voor.

Ik droom van ijs dat kraakt onder snelle voeten,  
van schaatsen die glijden, of soms... elkaar ontmoeten.  
Op 17 januari zoeken we het gladde pad,  
wie recht blijft is held, wie valt heeft het hardst gelachen gehad.

Ik droom van lichtjes, kaarten en spanning erbij,  
van geluk dat soms wint, soms net niet voor mij.  
Op 24 januari wagen we een gokje misschien,  
en warmen we ons daarna aan een vuur dat knettert bovendien.

En terwijl de rook in onze jassen blijft hangen,  
weet ik: dit zijn momenten die we blijven vanigen.  
Geen droom die verdwijnt wanneer je ogen opengaan,  
maar herinneringen die naast je blijven staan.

Dus voor dit nieuwe jaar, fris en klaar om te beginnen,  
wensen wij jullie vriendschap, lef en heel veel zin om te winnen.  
Met vuile schoenen, warme harten en samen bij elkaar,  
wensen wij jullie een prachtig, scoutstastisch nieuwjaar.

Van jullie kapoenen,  
Kantjil, Salangaan, Lar, Hippo, Mustela en Secretarisvogel



2026

5	6	7	8	9
	Examen Wever	Examen Fura Examen Kohola Examen Wever		Examen Wever
12	13	14	15	16
Examen Fura Examen Kohola	Examen Antilope Examen Pony		Examen Fura Examen Kohola Examen Pony Examen Wever	Examen Antilope
19	20	21	22	23
Examen Kohola Examen Steur	Examen Kohola	Examen Antilope Examen Steur Examen Wever	Examen Antilope	Examen Antilope Examen Kohola Examen Steur
26	27	28	29	30
Examen Antilope	Examen Pony	Examen Antilope Examen Steur	Examen Antilope	Examen Pony Examen Steur

**03-01:** Geen scouts :(

**10-01:** Vandaag is het tijd om de schaatsen aan te trekken, we spreken af om 18u30 aan de schaatsbaan in Mechelen. Kleed jullie warm genoeg!

**17-01:** ‘het-grote-stop-met-studeren-en-ontspan-spel’.

**24-01:** Zet je beste pokerface op en waag je kans in ons Casino. Een avond vol spellen en plezier waarna je kan gaan opwarmen bij het grote vuur van VT '08.

**31-01:** Wederom geen scouts :(

Hierboven ook onze examenplanning, vergeet ons geen succes te wensen!



## VERJAARDAGEN

3: Coelho & Caracara

4: Groenling

8: Orso

10: Walloewie

14: Elias

15: Rhino

22: Caama

